

SAMENLEVEN IN VRIJHEID

Waarom vindt u het belangrijk om te werken aan een respectvolle samenleving waarin iedereen zich veilig voelt?

In een samenleving gaat het letterlijk om samenleven. Samen leven, wonen, werken en leren in een prettige en veilige omgeving. In vrijheid. De provincie Zeeland is nauw verbonden met de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt en de Vier Vrijheden. Deze vrijheden zijn waarden die ons voorhouden hoe we met elkaar moeten omgaan in het dagelijks leven. Dat we gelijkwaardig zijn en dat we met respect en betrokkenheid met elkaar verbonden zijn. Iedere generatie formuleert wat de Vier Vrijheden voor hem of haar betekenen. Toch zijn het universele waarden. Ieder mens heeft het recht zijn mening uit te dragen, ieder mens mag een god aanbidden op de manier zoals hij wil. Ieder mens moet gevrijwaard blijven van angst en onderdrukking en ieder mens moet gevrijwaard zijn van gebrek en honger.

Franklins vrouw, first lady Eleanor Roosevelt, was de drijvende kracht achter de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Volgens haar beginnen universele mensenrechten niet ver-van-ons-bed. Zij sprak: 'Waar beginnen de universele mensenrechten? Op kleine plaatsen, dicht bij huis - zo dichtbij en zo klein dat ze op geen enkele kaart van de wereld gezien kunnen worden. Maar die plekken zijn de wereld van individuele mensen; de buurt waarin hij woont; de school die hij bezoekt; de fabriek, boerderij of kantoren waar hij werkt. Als deze rechten daar geen betekenis hebben, hebben ze weinig betekenis ergens anders.'

Helaas komen intolerantie en onvrijheid nog steeds voor in onze samenleving. Wereldwijd maar ook dicht bij huis. Bijna dagelijks zien we de beelden van oorlogen, vervolging, discriminatie, antisemitisme en mensen die op de vlucht zijn voor geweld en op zoek zijn naar veiligheid en vrijheid. Dit leert ons steeds opnieuw dat vrijheid en de naleving van mensenrechten nooit vanzelfsprekend zijn.

Met onderlinge verwijten, wantrouwen, onverdraagzaamheid, oorlogstaal en geweld komen we er niet. De vrijheid van de mens gaat heel diep. Het doel van onze maatschappij moet zijn om deze vrijheid te beschermen en versterken. Daar zetten wij ons als provincie voor in.

Waarom is samenwerking met de Respect Foundation hierin belangrijk voor u? Wat brengt het uw organisatie en u persoonlijk?

De doelstellingen van de Respect Foundation en die van de provincie Zeeland sluiten nauw op elkaar aan. De Respect Foundation wil jongeren stimuleren om samen te zorgen voor een inclusieve samenleving waarbij iedereen meedoet en waarin lastige onderwerpen als religieuze, seksuele en culturele diversiteit, pesten en discriminatie altijd besproken kunnen worden. De provincie Zeeland wil het bewustzijn in de samenleving met betrekking tot het gedachtegoed en de nalatenschap van Roosevelt en de Vier Vrijheden bevorderen en actieve betrokkenheid bij thema's als vrijheid, mensenrechten, verdraagzaamheid en respect stimuleren. In het bijzonder – maar niet enkel – bij jongeren. Samenwerking tussen de Respect Foundation en de provincie versterkt de inzet van beide organisaties.

In de afgelopen jaren heeft ons college van Gedeputeerde Staten regelmatig gastlessen gegeven op scholen tijdens de Week van Respect. Deze lessen zijn een goed middel om jongeren actief te betrekken bij respect voor jezelf, elkaar en de omgeving waarin je leeft. Dat leidt in de eerste plaats tot een veiliger sfeer in de eigen omgeving van jongeren. Op de langere termijn draagt het hopelijk ook bij aan een respectvollere samenleving.

Wat is uw droom voor een respectvolle samenleving?

Mijn droom is een samenleving waarin burgers openstaan voor elkaar en elkaar respecteren zoals ze zijn, ook al heeft de ander een andere mening, een andere cultuur of een andere godsdienst. Een samenleving waarin mensen oprecht geïnteresseerd zijn in de ander.

Er bestaat geen kant-en-klare oplossing om groepen in onze samenleving automatisch en eenvoudig bij elkaar te brengen. Vanuit maatschappelijk belang moeten we daarom blijven investeren in ontmoeting en een open dialoog tussen mensen. Het tegengaan van vooroordelen en vooringenomenheid is essentieel voor een respectvolle omgang met elkaar; onbekend maakt onbemind.

Gebeurtenissen uit het verleden maar ook het debat van vandaag kunnen ons daarbij helpen. Verhalen over oorlog en vredesmissies, over discriminatie, over vluchtelingen, populisme en nog veel meer. Ik hoop dat we met elkaar lessen blijven trekken uit al deze gebeurtenissen en verhalen en mensen laten ervaren dat zij zelf aan zet zijn als het gaat om een respectvolle samenleving, gebaseerd op fundamentele vrijheden.

Een samenleving waarin mensen oprecht geïnteresseerd zijn in de ander.

Han Polman

Commissaris van de Koning
Provincie Zeeland

